

Πρωτ. 482
Αριθμ.
Διεκπ. 224

Σπάτα, 10 Απριλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 157^η

ΘΕΜΑ: «Ενόψει τῆς Μεγάλης Εβδομάδος»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
χριστιανοί τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς,

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε... Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωρίζεσθω πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. δ' 5-7).

Μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Φιλιππησίους, τοὺς ὁποίους καὶ θὰ μᾶς θυμίσει ἡ ἅγια μας Ἐκκλησία μεθαύριο Κυριακὴ τῶν Βαΐων, κι ἐγὼ σᾶς προσφωνῶ καθὼς σήμερα ὀλοκληρώνεται ἡ φετινὴ ψυχωφελὴς Τεσσαρακοστὴ καὶ ἤδη βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἐβδομάδος. Μιᾶς περιόδου πού φέτος μᾶς ἔχει αἰφνιδιάσει, ιδιαίτερα μᾶς δυσκολεύει καὶ πολὺ καὶ πολλοὺς ἔχει ἐσωτερικὰ ἀναστατώσει. Καλούμεθα νὰ γιορτάσουμε μὲ πρωτόγνωρη, ἐντελῶς ἀσυνήθη καὶ μᾶλλον μὲ προκλητικὴ γιὰ τοὺς οἰκείους τρόπους μας μορφή.

Ὑστερα ἀπὸ μιὰ δύσκολη Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ, χωρὶς ἀκολουθίες, μὲ ἐντάσεις καὶ διαφωνίες, στριμωγμένοι ἢ ἀπομονωμένοι στὰ σπίτια μας, μὲ ἀλλεπάλληλες ἀπαγορεύσεις στὴ λατρεία μας, οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς ἀλειούργητοι, στερημένοι, δίχως μυστήρια, μὲ μεγάλη ἀπορία πλησιάζουμε τὴν Μεγάλῃ Ἐβδομάδα. Τελικὰ δόθηκε ἡ ἄδεια καὶ στοὺς ναοὺς μας θὰ τελοῦνται ὅλες οἱ ἀκολουθίες, χωρὶς ὅμως τὴν παρουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Λυπούμεθα γι' αὐτὴ τὴν κατάσταση, κατανοοῦμε πλήρως τὴ δυσκολία τῶν συνθηκῶν καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν περιοριστικῶν μέτρων, θλιβόμεθα ὅμως γιὰ τὴ στέρηση καὶ τὸ σφράγισμα τῶν ζωτικῶν κρουσῶν

τῆς θείας χάριτος. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ποῦ ψάλλουμε «*εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα*» (Ψαλμ. ρκα' 1), στὴν παροῦσα περίσταση στερούμεθα τῆς χαρᾶς τῆς παρουσίας μας στὸν ναὸ καὶ τῆς εὐφροσύνης τῆς κοινῆς λατρείας καὶ προσευχῆς μας ὡς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Κυρίου. Θλίβεται ἡ ψυχὴ μας, δὲν χάνουμε ὅμως τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη μας. Ὑποτασσόμεθα, ὑπομένουμε καὶ προσδοκοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ταυτόχρονα ὅλο καὶ περισσότερο ἀνάβει ὁ πόθος καὶ ἡ φλόγα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μέσα μας.

Μαλακώνουμε τὶς καρδιές μας, ὁμολογοῦμε ὅτι «*ὁ Κύριος ἐγγύς*», καὶ ἐτοιμαζόμαστε νὰ συμπορευθοῦμε μαζί Του, αἶροντες κι ἐμεῖς τὸν σταυρὸ μας καὶ προσπαθῶντας νὰ ἀπαλύνουμε τὸν βαρὺ δικό Του. Κρατᾶμε μέσα μας, τὴν εὐχαριστία πρὸς Αὐτὸν καὶ τὴν προσευχή, παραδιδόμαστε στὸ ἅγιο θέλημά Του, εἰρηνεύουμε μὲ τὴ δική Του εἰρήνη ποῦ ξεπερνᾷ τὴ σκέψη καὶ τὶς ἀνθρώπινες ἐρμηνεῖες καὶ προσδοκοῦμε τὴ χάρι καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ὁ προφητικὸς λόγος ποῦ θὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸν Κύριο τὴ Μεγάλῃ Παρασκευῇ «*ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω*» (Ἠσ. ν' 5) ἐμπνέει καὶ φωτίζει καὶ τὴ δική μας στάση. Κι ἐμεῖς δὲν ἀντιλέγουμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὑποτασσόμαστε καὶ προσδοκοῦμε πολλαπλάσια τὴ χάρι Του.

Οἱ ἀκολουθίες, ὅπως ἀσφαλῶς ἔχετε πληροφορηθεῖ, τελικὰ θὰ τελεσθοῦν στοὺς ναοὺς μας ὅλες, «*ἔστω καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, κατὰ τὴν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου*». Εἶναι καὶ αὐτὸ μιὰ μικρὴ παρηγοριά, ἀφοῦ τουλάχιστον θὰ συνεχίσει νὰ τελεῖται τὸ μυστήριό τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ νὰ προσφέρεται γιὰ ὅλον τὸν κόσμον ἡ ἅγια ἀναφορά.

Ἰδιαίτερα φέτος, λόγω καὶ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, ὅλοι οἱ ἱερεῖς μας μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ φόβο Θεοῦ, μὲ ταπείνωση καὶ συνοχὴ καρδίας, μὲ ἐπιμέλεια καὶ προσοχή, θὰ ἐπιτελέσουν αὐτὲς τὶς μέρες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, ἰστάμενοι προσευχητικῶς ἐνώπιον τοῦ Παναγάρχου καὶ Παντελεήμονος Κυρίου, ὡς ἐκ προσώπου ὅλου τοῦ πιστοῦ λαοῦ, «*πάντων τῶν δι' εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν*» καὶ «*ὑπὲρ τοῦ δεινῶς χειμαζομένου σύμπαντος κόσμου*».

Μὲ τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς καταστήσω γνωστὸ ὅτι γιὰ λεπτομέρειες τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν καὶ γενικὰ τῆς ζωῆς καὶ λειτουργίας τῶν ἐνοριῶν ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ ἱερεῖς σας, μὲ τοὺς ὁποίους καλὸ εἶναι νὰ εἴστε σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία εἴτε διὰ τοῦ τηλεφώνου εἴτε μέσω e-mail εἴτε ὅπως ἀλλιῶς μπορεῖτε.

Ἐμεῖς σᾶς ἔχουμε πάντα στήν καρδιά καί στή σκέψη μας καί κατὰ τήν τέλεση ὄλων τῶν λειτουργιῶν θά μνημονεύουμε τὰ ὀνόματά σας γιά νά εἴμαστε ὅλοι μαζί ἐνωμένοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κατὰ τή θεία Εὐχαριστία. Ἐπιπλέον, τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ἐκτὸς ἀπροόπτου, κατὰ τήν καθιερωμένη συνήθεια, θά περιέλθω τὰ Κοιμητήρια, ὅπου καί θά τελέσω ἀναστάσιμο τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν, κυρίως προσφάτως κοιμηθέντων ἀδελφῶν καί προσφιλῶν προσώπων μας, χωρὶς βέβαια τήν παρουσία κανενὸς πιστοῦ, ἀλλὰ μόνον ἑνὸς ἢ δύο ἱερέων.

Κατὰ τίς μέρες αὐτὲς θά ἔχουμε ἀρχιερατικὲς χοροστασίες καί λειτουργίες, σὲ διαφόρους ναοὺς τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες, κατόπιν συμφωνίας μὲ τὴν ἐταιρεία Real, θά ἀναμεταδίδονται μὲσω τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Real Fm, καί διαδικτυακὰ μὲ εἰκόνα μὲσω τοῦ www.enikos.gr. Τὸ πρόγραμμα καί τὸν τρόπο συνδέσεως μπορεῖτε νά τὰ πληροφορηθεῖτε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας (imml.gr).

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,

Ὅλοι μας περνοῦμε μιὰ δοκιμασία, ἕναν πειρασμό. Ὅλος ὁ κόσμος. Ἐμᾶς ὅμως πού ζοῦμε στενὰ δεμένοι μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τέτοιες μέρες μᾶς κοστίζει κάπως ἰδιαιτέρα. Θά κάνουμε ὅμως ὑπομονή, καί θά περάσει. Ἐπιπλέον, γιά μᾶς ὑπάρχει καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ποικίλους τρόπους νά φανερωθεῖ στή ζωὴ μας.

Χωρὶς διαμαρτυρίες, σχολιασμοὺς καί μικρονοϊκὲς καί στενόκαρδες σκέψεις, ἐτοιμαζόμαστε νά εἰσέλθουμε στὸ μυστήριο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί νά ζήσουμε μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι πνευματικὸς νόμος ὅτι ἡ θεία χάρις τὰ ἐλλιπῆ ἀναπληρώνει καί ὁ Κύριος «ἐγείρει ἀπὸ γῆς πτωχὸν καί ἀπὸ κοπρίας ἀνυψοῖ πένητα» (Ψάλμ. ριβ' 7). Αὐτὸς πού ἀπὸ τὸ μνήμα ἔβγαλε ζωὴ καί ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τὸ φῶς τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, Αὐτὸς καί ἀπὸ τὴν φετινὴ στέρηση τῆς Σαρακοστῆς θά βγάλει σωτηρία καί νίκη, διότι «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. στ' 2).

Εὐχομαί σὲ ὅλους σας

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ καὶ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Μετ' εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος