

Πρωτ. 1142
Αριθμ.
Διεκπ. 511

Έν Σπάτοις, τῆ 3^η Δεκεμβρίου 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 149^H

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Έρανος τῆς Ἀγάπης»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέσα στὴν εὐλογημένα ἀτμόσφαιρα τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας καὶ τοῦ ἀγῶνα ποὺ ὅλοι κάνουμε γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ σὲ ἓνα συναγερμὸ πίστewς, εὐλαβείας καὶ ἀγάπης. Ἴσως, μάλιστα κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθηκes, τὰ αἰσθήματα καὶ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας ἀλλὰ μεγάλη ἐλπίδα νὰ χαροῦμε τὴ ζωὴ μας καὶ νὰ κάνουμε τὴν κοινωνία μας ἀληθινὴ κοινωνία ἀδελφῶν καὶ συνανθρώπων.

Εἶναι εὐκαιρία τὶς ἡμέρες αὐτὲς νὰ τὶς κάνουμε αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἶναι, ἅγιες καὶ χαρμόσυνες. Μέσα ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ μας νὰ πλησιάσουμε τὸν πτωχεύσαντα γιὰ ἐμᾶς Χριστό, ξεχασμένο στὸ ψυχρὸ σπῆλαιο τῆς Βηθλεέμ, διωγμένο στὴν Αἴγυπτο, ταπεινωμένο στὴ φάτνη.

Γύρω μας, τὸ βλέπουμε, ὑπάρχει μεγάλη ἀνέχεια, ἀδικία, πόνος. Πολλοὶ συνάνθρωποί μας βρίσκονται σὲ μεγάλη δυσχέρεια, δυσκολεύονται νὰ γιορτάσουν. Τὰ σοβαρὰ προβλήματά τους, ὑλικά καὶ κοινωνικά, τὰ ὁποῖα ἀπὸ ἀξιοπρέπεια συχνὰ κρύβουν, μὲ ἐλπίδα ἔρχονται νὰ τὰ ἀποθέσουν καὶ νὰ βροῦν ἀνακούφιση στὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τῆς Ἑνορίας. Μοναδικὸ τους λιμάνι στὴν τρικυμία τῆς ζωῆς ἡ Ἐκκλησία. Καὶ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ὁ Χριστὸς τῆς ταπεινώσεως, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ὅλοι μαζὶ συνηγμένοι στὸ ὄνομά Του. Κάνοντας τὸ πρόβλημά τους καὶ δικό μας πρόβλημα, τοὺς νοιώθουμε ὡς πάσχοντες ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ χαροῦμε, ὅταν κάποιος

στεροῦνται. Ἡ καλύτερη ἄμυνα σὴν πρόκληση τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας καὶ ἡ μεγάλη μας δύναμη εἶναι ἡ πολλὴ καὶ κρυμμένη ἀγάπη ποὺ ὑπάρχει στὶς καρδιές μας.

Ὡς Μητρόπολη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, μέσω τῶν ἰδρυμάτων μας, τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τοῦ Γηροκομείου καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, μέσω τῶν ἐνοριακῶν συσσιτίων, ἀλλὰ καὶ ὡς δίκτυο Ἐνοριῶν καὶ Ἱερῶν Προσκυνημάτων, ὅπως καὶ πέρυσι ἔτσι καὶ φέτος, μὲ τὴ δική σας συνδρομὴ γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, πλουσιότερων ἀλλὰ καὶ φτωχῶν, ἐνώσαμε τὶς δυνάμεις μας καὶ προσφέραμε ἤδη σὲ ἔργα ἀγάπης, συμπαραστάσεως καὶ ἀλληλεγγύης. Καθημερινὰ οἱ ἐνορίες μας προσφέρουν περισσότερες ἀπὸ 800 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ, ἡ δὲ Μητρόπολή μας, κατὰ τὸ τρέχον ἔτος ἔχει προσφέρει περίπου 3.000.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, εἰδῶν ἐνδυσσης καὶ ὑπόδησης, φαρμάκων, εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσεως, ποὺ κάλυψαν πλῆθος ἀναγκῶν συνανθρώπων μας. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μπορούσαν νὰ γίνουν χωρὶς τὴν ποικιλότροπη συνδρομὴ σας.

Ἀξίζει νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ νὰ ἐνώσουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης. Στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων θὰ βρισκόμαστε περισσότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε ἓνα μόλις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Ὅταν πολλοὶ προσφέρουμε ἀπὸ λίγο, τότε χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε γίνονται θαύματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς συλλογικῆς προσπάθειας.

Γι' αὐτό, καὶ φέτος θὰ ἐπαναλάβουμε τὸν καθιερωμένο πλέον «ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», καὶ προτρέπουμε ὅλους νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας καὶ νὰ συμβάλουμε τὸ κατὰ δύναμιν σὲ αὐτὸν τὸν χριστουγεννιάτικο συναγεμῶ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς προσφορᾶς. Ἡ λύση δὲν βρίσκεται στοὺς λίγους ποὺ δίνουν πολλά, ἀλλὰ στοὺς πολλοὺς ποὺ ὅλοι μαζί προσφέρουμε τὸ κατὰ δύναμιν.

Οἱ διακονητὲς τοῦ «ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», ποὺ θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπὸ τὶς 14 ἕως τὶς 20 Δεκεμβρίου, θὰ χτυπήσουν καὶ τὴν δική μας πόρτα. Ἡ διακριτικὴ παρουσία τους εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ στὸ σπίτι καὶ στὴ ζωὴ μας. Νὰ τοὺς δεχθοῦμε ὡς τὴν μεγαλύτερη εὐλογία τῆς χρονιάς, ὡς τὴν καλύτερη εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι μαζί μας!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ