

Πρωτ. 300

Άριθμ.

Διεκπ. 141/1-4-2019

Κυριακή τῶν Βαΐων 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 144^Η

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα Κυριακή τῶν Βαΐων, μιὰ ἀνάσα, μιὰ ἐβδομάδα, ἀπὸ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ποὺ ὅλοι μας τόσο προσδοκοῦμε, ποὺ γι' αὐτὴν προετοιμαζόμαστε, ποὺ γι' αὐτὴν τελικὰ ζοῦμε. Μόλις ὀλοκληρώθηκε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, πρὶν εἰσελθούμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, μᾶς παρουσιάζει τὴ θριαμβευτικὴ Εἴσοδο τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα, εἰσάγοντάς μας στὸ σωτήριο Πάθος Του.

Ἡ σοφὴ καὶ Ἀγία μας Ἐκκλησία, πρὶν μᾶς προσκαλέσει νὰ λάβουμε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς ἔχει προετοιμάσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Νηστείας νὰ καθάρουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, μὲ τὸν προσωπικό μας ἀγῶνα, μὲ τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴ μετάνοια, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὶς ἀκολουθίες, μὲ τὴν κατάνυξη καὶ τὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καὶ ἔτσι μετὰ πίστεως καὶ εὐλαβείας νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Κύριο στὴν πορεία τῆς θυσίας Του, στὸ Πάθος, στὴ σταύρωση καὶ τὴν Ταφὴ Του καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀντικρῦσουμε καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.

Μὲ τὴν εὐκαιρία, ἐπιτρέψτε μου νὰ μοιρασθῶ μαζί σας καὶ τὰ ἐξῆς:

Α. Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου γύρω στὶς 7:00 μ.μ., θὰ γίνῃ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Ἀερολιμένα «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».

Φέτος, τὸ Ἅγιο Φῶς θὰ τὸ μεταφέρω ἐγὼ προσωπικῶς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὶς 8:00 μμ θὰ τὸ ὑποδεχθοῦμε στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπάτα μὲ σύντομη τελετή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, καλοῦμε τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν μας μὲ ἀντιπροσωπευτικὴ συνοδεία πιστῶν νὰ προσέλθουν μὲ κατάλληλα προετρεπισμένα φαναράκια, προκειμένου νὰ λάβουν τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ τὸ μεταφέρουν σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες, τὰ ἐκκλησάκια καὶ τὰ σπίτια.

Β. Θεωρῶ ὑποχρέωσή μου νὰ σᾶς προτρέψω τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως νὰ παραμείνουμε ὅσοι καὶ γιὰ ὅσο μπορούμε στὴν ἀγρυπνία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἡ Ἀνάσταση δὲν τελειώνει μὲ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», ἀλλὰ ὁ ἑορτασμός της ἀρχίζει μόλις τὸ ψάλουμε. Ἄς κανονίσουμε ἀπὸ τώρα ἔτσι τὸ πρόγραμμά μας, ὥστε νὰ ζήσουμε καὶ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς δικῆς μας ἀνάστασης.

Γ. Καὶ φέτος τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα θὰ περιέλθω τὰ κοιμητήρια τῆς Μητροπόλεώς μας, προκειμένου νὰ τελέσω Ἀρχιερατικὸ Ἀναστάσιμο Τρισάγιο κυρίως ὑπὲρ ἀναπαύσεως προσφάτως κοιμηθέντων ἀδελφῶν μας, ιδίως νεωτέρων ἀτόμων, παιδιῶν, συζύγων, ἀδελφῶν, κατὰ τὸ ἐξῆς πρόγραμμα:

9:45 π.μ. Κοιμητήριο Σπάτων

10:15 π.μ. Κοιμητήριο Παιανίας

10:45 π.μ. Νέο Κοιμητήριο Κορωπίου

11:15 π.μ. Κοιμητήριο Μαρκοπούλου

12:00 μ. Κοιμητήριο Παλλίνης

12:30 μ.μ. Κοιμητήριο Γέρακα

Δ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, στὶς 6:30μ.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων θὰ ἔχουμε τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης. Θὰ ἀκολουθήσει κέρασμα στὸ Ἐπισκοπεῖο. Σᾶς περιμένω νὰ ανταλλάξουμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ σᾶς προσφέρω ὡς πασχάλιο εὐλογία τὸ κόκκινο αὐγό.

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ, ἀδελφοί μου. Σᾶς εὐχομαι

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ καὶ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος