



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 1194
Αριθμ.
Διεκπ. 611

Σπάτα, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 141^H

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: *«Ερανος τῆς Ἀγάπης»*

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλησιάζει. Καθὼς ρίχνουμε ματιές στὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς, διακρίνουμε ἕναν κόσμο γεμᾶτο μίσση, κακίες, ἁμαρτία, ἐντάσεις, θλίψεις, μικρότητες, χωρὶς ἐλπίδα, δίχως φῶς. Τὸ ψέμμα κυριαρχεῖ παντοῦ, τὰ συμφέροντα τὸ ἴδιο. Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος *«ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρρὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει»*, ἡ πορεία μας στὸ σκοτάδι, φῶς πουθενά, ὁ Χριστὸς κοιμάται. Καὶ ὅμως, μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ ἴδιου Ἁγίου ἀναφωνεῖ: *«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε»*, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι παρὼν καὶ μαζί μας. Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί μου. Κάτω ἀπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τὰ πάντα ἀλλάζουν. Καὶ ἐκεῖ πού φαίνεται νὰ ἀπουσιάζει ὁ Θεός, Αὐτὸς παρουσιάζεται ζῶν καὶ δυνατός, ἐκεῖ πού κυριαρχεῖ ἡ κακία, ἀποδεικνύεται πῶς ζεῖ ἡ καλωσύνη καὶ ἡ ἀγάπη.

Τὰ Χριστούγεννα ὀνομάζονται καὶ εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς ἀγάπης, μιᾶς ἀρετῆς πού χαρακτηρίζει τὸν Θεό, *«ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν»*, ἀλλὰ καὶ ταυτοποιεῖ τὸν χριστιανό.

Ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Οἱ παραβολὲς τῆς Κρίσεως καὶ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη τί ἄλλο δείχνουν; Ὁ Κύριος τὴ νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, μαζί μὲ τὸ μυστήριό τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὶς ὑποθήκες Του, τὸ μυστήριό της δὲν ἀποκαλύπτει; Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τὸ βάθος της δὲν φανερώνουν; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ Ἐπιστολὴ του στοὺς Κορινθίους αὐτὴν δὲν ἐξαίρει καὶ αὐτὴν δὲν ἐξυμνεῖ ὡς *«ὀδὸν καθ' ὑπερβολὴν»*, ὡς τὸν ἀνώτερο δρόμο;

Καθὼς λοιπόν, ἰδιαίτερα αὐτὲς τὶς μέρες, ζοῦμε καὶ γιορτάζουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς, πού γιὰ μᾶς γίνεται ἄνθρωπος, ἡ καρδιά μας θέλει φιλότιμα νὰ

ἀνταποκριθεῖ προσφέροντας ἀγάπη στὸν πεινασμένο, τὸν διψασμένο, τὸν γυμνό, τὸν ξένο, τὸν ἀσθενῆ, τὸν φυλακισμένο, τὸν ἄνεργο, τὸν ξεχασμένο, τὸν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, ποὺ βρίσκεται κοντά μας, στὴ γειτονιά μας, δίπλα μας καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποῖου εἰκονίζεται ὁ Χριστός.

Ὡς Μητρόπολη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, μέσω τῶν ἰδρυμάτων μας, τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τοῦ Γηροκομείου καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, μέσω τῶν δέκα ἐνοριακῶν συσσιτίων, ἀλλὰ καὶ ὡς δίκτυο Ἐνοριῶν καὶ Ἱερῶν Προσκυνημάτων, ὅπως καὶ πέρυσι ἔτσι καὶ φέτος, μὲ τὴ δική σας συνδρομὴ γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, πλουσιότερων ἀλλὰ καὶ φτωχῶν, ἐνώσαμε τὶς δυνάμεις μας καὶ προσφέραμε ἤδη σὲ ἔργα ἀγάπης, μάλιστα καὶ μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ στὴ Ραφήνα τὸν περασμένο Ἰούλιο, καθημερινὰ περισσότερες ἀπὸ 1100 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ καὶ συνολικὰ 3.051.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, εἰδῶν ἐνδυσης καὶ ὑπόδησης, φαρμάκων, εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσεως, ποὺ κάλυψαν πλῆθος ἀναγκῶν συνανθρώπων μας.

Ἀξίζει τὶς μέρες αὐτὲς νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ νὰ ἐνώσουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης. Στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων θὰ βρισκόμαστε περισσότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε ἓνα μόλις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Ὅταν πολλοὶ προσφέρουμε ἀπὸ λίγο, τότε χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε γίνονται θαύματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς συλλογικῆς προσπάθειας.

Στὴ Μητρόπολή μας, ἡ λογία αὐτὴ τῆς ἀγάπης θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ φέτος, ὅπου τὶς προσεχεῖς μέρες οἱ διακονητὲς τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγάπης» θὰ χτυπήσουν διακριτικὰ τὴν πόρτα μας. Ἄς ἀνοίξουμε καὶ τὶς καρδιές μας, ἄς συνεισφέρουμε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ καλοῦ ἑαυτοῦ μας, ἄς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιὰ τὴν δωρεὰ μας, ἄς τοὺς δεχθοῦμε ὡς τὴν μεγαλύτερη εὐλογία τῆς χρονιᾶς, ὡς τὴν καλύτερη εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας.

Εὐχομαι σὲ ὅλους σας ΚΑΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς χαρίζει κάθε εὐλογία προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ.

Μετὰ ἐορτίων προσήσεων, εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ