

Πρωτ. 1266
Αριθμ.
Διεκπ. 763

Σπάτα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132^Α

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Ερανος τῆς Ἀγάπης»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθὼς διανύουμε τὴν προεόρτια περίοδο τῶν Χριστουγέννων καὶ μᾶς κατακλύζει ἡ προσδοκία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο μας, ἐτοιμαζόμαστε πνευματικὰ γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα τῆς κοινωνίας μαζί Του καὶ νὰ ἀναδείξει τὴ θεϊκὴ προοπτικὴ μας.

Ὁ δρόμος ποὺ ἀνοίγει ὁ Χριστὸς μὲ τὸν ἐρχομό Του στὸν ταραγμένο κόσμο μας περπατιέται μὲ ταπεινὴσὴ καὶ ὑπομονή, μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα, μὲ ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ ἀλληλεγγύη, μὲ αἰσθήματα ἀμοιβαίας κοινωνίας καὶ ἀγάπης. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ζήσουμε ὡς ἀδελφοὶ ποὺ μοιραζόμαστε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Σίγουρα ἡ φτώχεια, ἡ δυστυχία, ὁ πόνος καὶ ἡ ἀνάγκη περισσεύουν στὶς μέρες μας· δὲν μποροῦν ὅμως νὰ μᾶς συντρίψουν, ἂν δὲν εἴμαστε μεταξύ μας ξένοι καὶ ἀδιάφοροι. Τέτοιες μέρες τὸ μάτι τῆς καρδιᾶς μας πέφτει πάνω σὲ ἀδελφούς μας ποὺ ἐντελῶς ἀπρόσμενα ἔμειναν δίχως ἐργασία, ποὺ καθημερινὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸν ἐπιούσιο, ποὺ στεροῦνται τὰ βασικά, ποὺ δυσκολεύονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους, ποὺ τοὺς ἀδίκησε τὸ κοσμικὸ σύστημα, ποὺ κινδυνεύει ἡ ἀξιοπρέπειά τους.

Κάνοντας τὸ πρόβλημά τους καὶ δικό μας πρόβλημα, τοὺς νοιώθουμε ὡς πάσχοντες ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ χαροῦμε, ὅταν κάποιος

στεροῦνται. Ἡ καλύτερη ἄμυνα καὶ ἡ μεγάλη μας δύναμη εἶναι ἡ πολλὴ καὶ κρυμμένη ἀγάπη ποὺ ὑπάρχει στὶς καρδιές μας. Αὐτὴ μπορεῖ νὰ κάνει τὶς μέρες μας ἅγιες καὶ χαρμόσυνες καὶ νὰ μεταμορφώσει τοὺς ἄλλους σὲ ἀδελφοὺς καὶ τὸν κόσμον μας σὲ οἰκογένεια.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ φέτος περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ συμμετάσχουμε μὲ ὀλοπρόθυμη διάθεση καὶ ζεστὴ καρδιά στὸν καθιερωμένο πλέον Ἑρανο τῆς Ἀγάπης, ἀπὸ τὸ προϊόν τοῦ ὁποῖου ἀνακουφίσθηκαν ἑκατοντάδες οἰκογένειες καὶ πολλοὶ περισσότεροι ἀδελφοί μας.

Οἱ διακονητὲς τοῦ Ἑράνου τῆς Ἀγάπης κι ἐφέτος θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπὸ τὶς 16 ἕως τὶς 22 Δεκεμβρίου καὶ θὰ χτυπήσουν καὶ τὴ δική μας πόρτα. Ἡ διακριτικὴ παρουσία τους εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ στὸ σπίτι καὶ στὴ ζωὴ μας. Νὰ τοὺς δεχθοῦμε ὡς τὴν μεγαλύτερη εὐλογία τῆς χρονιάς, ὡς τὴν καλύτερη εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας. Ἀξίζει, ἀδελφοί μου, νὰ ἀπλώσουμε τὰ χέρια καὶ νὰ ἐνώσουμε τὶς καρδιές μας. Ἀξίζει ὅσο τίποτα ἄλλο.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι μαζί μας!

Μετὰ ἐορτίων προσρήσεων καὶ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἐπ' Ἐκκλησίαις τὶς Κυριακὲς 10^η καὶ 17^η Δεκεμβρίου 2017 ἀντὶ κηρύγματος.