

Πρωτ. 364  
Αριθμ.

Διεκπ. 208/1942016

Κυριακή Βαΐων 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΙ5<sup>H</sup>

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ: «*Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΛΙΑ Τέλεση Ἀναστασίμου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τὸ πρωτὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στὰ Κοιμητήρια*»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα Κυριακή τῶν Βαΐων, βρισκόμαστε στὸ ξεκίνημα τῆς ὄντως Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ μόλις λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα. Οἱ καρδιές μας εἶναι γεμᾶτες προσδοκία γιὰ κάτι καλὸ καὶ μεγάλο, γιὰ λύτρωση ἀπὸ τὸ ἀτελείωτο βούλιαγμα στὸ ὅποιο μᾶς ἔρριξαν τὰ ξένα συμφέροντα, τὰ μεγάλα λάθη μας, ἢ πολὺ κακὴ νοοτροπία μας, οἱ προσωπικὲς καὶ ἔθνικες ἀμαρτίες μας καὶ κυρίως ἡ δημόσια ἀλλὰ καὶ ἡ πρακτικὴ ἀθεΐα μας.

Α. Οἱ μέρες αὐτὲς πρέπει νὰ μεταμορφώσουν τὴν ἐλπίδα μας γιὰ λύτρωση ἀπὸ τὴν κυριαρχοῦσα ἀσφυξία μας σὲ πραγματικότητα. Καὶ αὐτὸ πρέπει ὅπωςδήποτε νὰ γίνῃ. Δὲν ἔχουμε ἄλλα περιθώρια. Αὐτὸ πὺν χρειαζόμαστε εἶναι ἀφύπνιση, ἀποφάσεις γιὰ ἀλλαγὴ ζωῆς καὶ στροφὴ στὸν Κύριο τῆς ζωῆς. Αὐτὸς πὺν νίκησε τὸν θάνατο καὶ τοὺς σταυρωτὲς Του μπορεῖ νὰ κυλήσει τὸν λίθο καὶ τοῦ δικοῦ μας πνευματικοῦ καὶ ὄχι μόνο δράματος.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ σᾶς προτρέψω φέτος τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως νὰ κάνομε τὴν ἀλλαγὴ, καὶ ἀπὸ περιέργοι ἐπισκέπτες τοῦ κενοῦ τάφου νὰ γίνουμε συνόμιλοι τοῦ Ἀναστάντος. Μὲ ἄλλα λόγια, νὰ μείνομε ὅσοι καὶ γιὰ ὅσο μποροῦμε στὴν ἀγρυπνία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μὲ τὴν ἐλπίδα μας στραμμένη στὸν Χριστὸ καὶ ὄχι νὰ βιαστοῦμε νὰ γευθοῦμε τὰ ψητὰ καὶ τὴ μαγειρίτσα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ μοναδικὴ εὐκαιρία πὺν δὲν πρέπει νὰ χάσομε. Τὸ δεύτερο ἡ ὁμορφὴ συνήθεια πὺν μπορεῖ λίγο νὰ περιμένῃ. Ἄς κάνομε ἀπὸ τώρα ἔτσι τὸ πρόγραμμά μας, ὥστε

νά ζήσουμε καὶ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς δικῆς μας ἀνάστασης.

Β. Ἐπίσης, ἐδῶ καὶ δύο χρόνια, τὴ μέρα αὐτὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων τὴν ἀφιερώνουμε στὴν προσπάθεια ἐνισχύσεως τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», τῆς Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας καρκινοπαθῶν προχωρημένου σταδίου, ποὺ ἐδῶ καὶ ἑξὶ χρόνια ὑποδειγματικὰ λειτουργεῖ στὴ Μητρόπολή μας ὡς Μοναδικὴ καὶ Πρότυπη τέτοιου εἴδους Μονάδα.

Ἦδη ἡ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», ποὺ εἶναι ἡ πρώτη τέτοια Μονάδα στὴν Ἑλλάδα, ἔχει περιθάψει 500 ἀσθενεῖς, ἐνδεχομένως ἀρκετοὶ ἀπὸ σᾶς δέχθηκαν τὶς ὑπηρεσίες τῆς 25μελοῦς ὁμάδας γιατρῶν, νοσηλευτῶν, κοινωνικῶν λειτουργῶν κ.λπ. ἐντελῶς δωρεάν, ἔχετε αἰσθανθεῖ τὴν ἀγάπη τῶν 120 περίπου ἐκπαιδευμένων ἐθελοντῶν μας, τοὺς βάλατε στὰ σπίτια σας, σᾶς δεχθήκαμε στὸ Κέντρο Ἡμέρας, μὲ τὴ βοήθεια δὲ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀρκετῶν χορηγῶν σύντομα ὀλοκληρώνεται καὶ ὁ πρῶτος Ξενῶνας Βραχείας Νοσηλείας στὴν πατρίδα μας, ὁ ὁποῖος κατασκευάζεται στὰ Σπάτα.

Οἱ τέσσερις δισκοφορίες ποὺ ἔγιναν τὰ τελευταῖα δύο χρόνια γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, οἱ δωροεκθέσεις μὲ τὶς διακριτικὰ ἐπαναλαμβανόμενες μικροεισφορὲς ὄλων σας ἀπέδωσαν, χωρὶς νὰ δυσκολευτοῦμε κανένας μας πολὺ, ἓνα ποσὸ ποὺ πλησιάζει τὶς 200.000 εὐρώ, μάλιστα μέσα στὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ποσὸ ἰκανὸ νὰ συμβάλει μερικῶς στὴ λειτουργία τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ σᾶς προτρέψω μέσα στὰ ὅποια ἔξοδα θὰ κάνετε αὐτὲς τὶς μέρες νὰ συμπεριλάβετε καὶ μία εἰσφορά ἀγάπης στὴ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», δηλαδὴ στοὺς τόσο ἀναγκασμένους καὶ ἐνίοτε ἐγκαταλελειμμένους ἀπὸ τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας μας καρκινοπαθεῖς ἀσθενεῖς καὶ νὰ συνεισφέρετε μὲ τὴν καρδιά σας στὴ σημερινὴ δισκοφορία. Εἶναι τὸ μόνον Ἰδρυμα ποὺ πραγματικὰ ἀγκαλιάζει αὐτοὺς τοὺς συνανθρώπους μας καὶ ἔχουμε τὴ μοναδικὴ εὐλογία νὰ λειτουργεῖ στὴν περιοχὴ μας. Ἡ σημερινὴ «λογία» δὲν εἶναι προσφορά στοὺς ἄλλους· εἶναι συνεισφορά στὸν ἑαυτὸ μας.

Γ. Κάτι ἀκόμη. Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, θὰ διανείμω προσωπικὰ ὡς εὐλογία τῆς Μητροπόλεώς μας τὴ λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀπὸ ἀγνὸ μελισσοκέρι σὲ ὅλους ὅσους συναντήσω, σὲ ὅποιους ναοὺς θὰ λειτουργήσω ἢ θὰ χοροστατήσω, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς Μητροπόλεώς μας.

Δ. Ἐπιπλέον, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα θὰ περιέλθω τὰ Κοιμητήρια τῆς Μητροπόλεώς μας, προκειμένου νὰ τελέσω Ἀρχιερατικὸ Ἀναστάσιμο Τρισάγιο, κυρίως ὑπὲρ ἀναπαύσεως προσφάτως κοιμηθέντων ἀδελφῶν μας,

ιδίως νεωτέρων ατόμων, παιδιῶν, συζύγων, ἀδελφῶν, κατὰ τὸ ἐξῆς πρόγραμμα:

9:15 π.μ. Κοιμητήριο Σπάτων  
9:45 π.μ. Κοιμητήριο Παιανίας  
10:15 π.μ. Νέο Κοιμητήριο Κορωπίου  
10:45 π.μ. Κοιμητήριο Μαρκοπούλου  
11:15 π.μ. Κοιμητήριο Παλλήνης  
12:00 π.μ. Κοιμητήριο Γέρακα

Στὴν Κερατέα, θὰ τελέσουμε Ἀρχιερατικὸ Τρισάγιο τὴν Δευτέρα 2 Μαΐου, μετὰ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὶς 11:30 π.μ., καὶ στὰ Καλύβια στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας μέρας.

Ε. Χωρὶς ἀμφιβολία, τὸ πιὸ δυνατὸ «Ἀληθῶς Ἀνέστη» ἀκούγεται στὰ κοιμητήρια. Τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ὅμως ἀκούγεται καὶ μέσα στὴν μεταξύ μας κοινωνία χαρᾶς καὶ ἀγάπης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος στὶς 6:30μ.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων θὰ ἔχουμε τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης. Θὰ ἀκολουθήσει κέρασμα στὸ Ἐπισκοπεῖο. Σᾶς περιμένω νὰ ἀνταλλάξουμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ σᾶς προσφέρω ὡς πασχάλιο εὐλογία τὸ κόκκινο αὐγὸ.

Μὲ κάθε τρόπο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πρέπει νὰ ζήσουμε τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Εὐχομαι φέτος νὰ συμβεῖ μὲ ὅλους μας.

**ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !**

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

**Σημείωση:** Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 24<sup>ns</sup> Ἀπριλίου ἐ.ἔ., πρὸ τῆς δισκοφορίας, τὸ δὲ Πρόγραμμα τῶν Ἀναστασίμων Τρισαγίων & τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης νὰ ἀνακοινωθεῖ ἐκ νέου στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης.