



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ. 1216

Αριθμ.

Διεκπ. 717

Σπάτα, 14 Νοεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80^H

Πρὸς
Τοὺς Εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς
Τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ· «Περὶ τῆς Μονῆς Μυρελαίου Ὑμηττοῦ»

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὴν περιοχὴ μας, στὰ ὄρια Παιανίας καὶ Κορωπίου, στὶς ὑπώρειες τοῦ Ὑμηττοῦ, κάποιοι μοναχοί, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἔχουν ἰδρύσει καὶ μονὴ μὲ τὸ ὄνομα Μονὴ Μυρελαίου. Ἐπειδὴ ἡ ὅλη παρουσία τους ἔχει ἀρκετὰ ἀπασχολήσει καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὸ παρελθὸν καὶ τώρα τὴ Μητρόπολή μας, πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν πιστῶν εἴτε παρασύρονται εἴτε ἀποροῦν καὶ διερωτῶνται περὶ τῆς παραπάνω Μονῆς, αἰσθάνομαι τὴν εὐθύνη ὡς ὁ κανονικὸς Μητροπολίτης τῶν Μεσογαίων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς, ἔξω ἀπὸ φαρμασμοὺς καὶ ἐμπάθειες, νὰ ἀπευθυνθῶ στὴν ἀγάπη σας καὶ νὰ σᾶς ἐνημερώσω σχετικῶς.

Ἡ ἐν λόγω ὑπόθεση ἀποτελεῖ ἴσως ἓνα ἀπὸ τὰ πιὸ σοβαρὰ προβλήματα στὴν περιοχὴ μας αὐτὸν τὸν καιρὸ καὶ θὰ πρέπει ιδιαίτερα νὰ τὸ προσέξετε. Καὶ τοῦτο διότι οἱ συγκεκριμένοι κληρικοὶ μὲ ἐπικεφαλῆς κάποιον π. Ποιμένα δυστυχῶς συγκαλύπτουν τὴν ιδιόμορφη παραसυναγωγικὴ τους ἐκκλησιαστικὴ ταυτότητα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραπλανᾶται καὶ νὰ παρασύρεται πολὺς ἀνυποψίαστος κόσμος, ἀκόμη καὶ κάποιοι ἱερεῖς. Νὰ ξέρετε, πίσω ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τῶν λόγων, τὰ τραπεζώματα, τὶς ἀφηγήσεις γιὰ εἰκόνες ποὺ μυροβλύζουν, τὶς παρηγορητικὲς προσευχὲς κρύβεται ἓνα μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο ψέμα: οἱ συγκεκριμένοι ἄνθρωποι δὲν ἀνήκουν σὲ καμμία κανονικὴ Ἐκκλησία, στεροῦνται κανονικῆς ἐπισκοπικῆς εὐλογίας καὶ ὡς ἐκ τούτου οὔτε στὸν Χριστό, τὸν ὁποῖο ἐπαγγέλλονται, ἀνήκουν, οἱ δὲ μυστηριακὲς τους πράξεις δὲν ἀναγνωρίζονται ἀπὸ καμμία κανονικὴ Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ κανένα μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὁρους. Δυστυχῶς, ἀνήκουν στὸν ἑαυτό τους καὶ καπνλεύονται τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη τοῦ λαοῦ.

Οἱ μοναχοὶ αὐτοί, ἀφοῦ κυριολεκτικὰ ἀναστάτωσαν τὴ Μητρόπολη Χαλκίδος, ἐδιώχθησαν ἀπὸ τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο καὶ τελικῶς ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ἐπαρχία μας. Κανεὶς δὲν γνωρίζει ποιὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ

τους ἀρχή. Λέγεται ὅτι ἔχουν σχέση με τὸν αὐτοανακηρυχθέντα Πατριάρχη, σχισματικὸ Μητροπολίτη Κιέβου Φιλάρετο. Ἐμᾶς μᾶς τὸ διέψευσαν. Ἐμφανίζονται ἐγγεγραμμένοι σὲ κάποια Μητρόπολη, ἀλλὰ οὔτε ὁ Μητροπολίτης τοὺς γνωρίζει οὔτε με τὴν ἄδειά του ἔχουν φύγει. Ἀκοῦμε ὅτι συχνὰ μνημονεύουν τὸ δικό μου ὄνομα ὡς Ἀρχιεπίσκοπό τους. Αὐτὸ ὅμως λειτουργεῖ μόνον παραπλανητικά, δεδομένου ὅτι δὲν διακονοῦν κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία μου. Κυκλοφοροῦν φωτογραφίες στὸ διαδίκτυο ποὺ τοὺς ἐμφανίζουν με πετραχήλια νὰ τελοῦν ἁγιαστικὲς πράξεις στὸ γκουρουϊστικὸ κέντρο Σατυανάντασραμ, τὸ ὁποῖο ἐπίσης δραστηριοποιεῖται στὴν περιοχή μας παραπλανητικά.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὑπεύθυνα καὶ νὰ καλέσω ὅλους σας νὰ ἀποφύγετε κάθε ἐπικοινωνία μαζί τους γιὰ τὸ καλὸ τῆς ψυχῆς σας. Ἄν σὲ ἓνα κακόφημο κέντρο κινδυνεύει ἡ ἠθική μας, σὲ τέτοια κέντρα πλάνης κινδυνεύει ἡ πίστη μας καὶ μολύνεται ἡ σχέση μας με τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Ὅπως ἡ Οὐνία διατηρῶντας τὰ ἐξωτερικὰ σχήματα ἀποτελεῖ «δούρειο ἵππο» κατὰ τῆς πίστεώς μας, κατὰ ἀνάλογο τρόπο καὶ ἡ Μονὴ Μυρελαίου με τοὺς ρασοφόρους της εἶναι πραγματικὸς «λύκος με ἔνδυμα προβάτου».

Κατόπιν τούτων, ὁποῖος ἐνδιαφέρεται νὰ διαφυλάξει τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως του καὶ τὴν καθαρότητα τῆς σχέσης του με τὴν Ἐκκλησία, θὰ πρέπει με κάθε τρόπο νὰ ἀποφεύγει οἰασδήποτε μορφῆς ἐπίσκεψη στὴ λεγόμενη Μονὴ Μυρελαίου. Οὔτε ἀπ' ἔξω νὰ μὴν περνᾶτε, οὔτε ἀπὸ περιέργεια. Ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης: «καὶ χαίρειν αὐτοῖς μὴ λέγετε» (Β' Ἰω. α' 10), οὔτε καλημέρα δὲν χρειάζεται. Κάθε ἐπικοινωνία με τοὺς ἐκεῖ ρασοφόρους, κάθε συμμετοχὴ σὲ προσευχὲς καὶ ἄλλες δῆθεν ἱεροπραξίες ἢ δεῖπνα καὶ κοινὲς τράπεζες εἶναι παιχνίδι με τὴ φωτιὰ καὶ διάλογος με τὴν πλάνη. Φυσικά, νὰ μὴν ἐμπιστεύεστε τὶς οἰκονομίες σας καὶ πολὺ περισσότερο νὰ μὴν κοινωνεῖτε ἀπὸ τὰ χέρια τους. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί» (Α' Ἰω. δ' 1).

Εὐχή μας εἶναι ἡ ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφή τους στὴν ἀγκαλιὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας. Γι' αὐτὸ καὶ προσευχόμαστε, αὐτὸ καὶ ἐλπίζουμε.

Μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ τοῦ ἀρξαμένου Σαρανταμέρου τῶν Χριστουγέννων, εὐχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς φωτίζει με τὴν ἀλήθειά Του, νὰ σᾶς προστατεύει με τὴν ἀγάπη Του καὶ νὰ σᾶς εὐλογεῖ με τὴν χάρι Του.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἐπ' Ἐκκλησιαίς τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας .