



## Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

### ΔΙΗΓΗΣΗ

– Μάνα, θα καθυστερήσω απόψε να επιστρέψω σπίτι. Μην ανησυχήσεις. Έχει πανσέληνο και θα πάμε μια παρέα στον Υμηττό να χαρούμε το φεγγάρι...

Αρκετές φορές με αυτή τη δικαιολογία ο Γιώργος καθυστεράει τη μητέρα του για τη μεταμεσονύκτια επιστροφή του στο σπίτι. Άλλοτε στον Υμηττό, άλλοτε σε άλλο βουνό του λεκανοπεδίου της Αττικής πηγαίνει με την παρέα του νυχτερινό περίπατο. Η κυρία Παναγιώτα δεν πείθεται με αυτά που της λέει ο γιος της. Διαισθάνεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Βλέπει μάλιστα τελευταία και κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του μονάκριβου παιδιού της. Έχουν περάσει μερικοί μήνες από τότε που πήρε το απολυτήριο του στρατού. Χαίρεται που τον έχει τώρα κοντά της. Όμως ο Γιώργος της δεν είναι ο παλιός Γιώργος. Μετά τον στρατό ζει σ' ένα δικό του κόσμο. Τα περιοδικά και βιβλία που φέρνει στο σπίτι, η μουσική που ακούει, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του, οι βραδινές καθυστερήσεις τη βάζουν σε πολλές ανησυχίες.

Μια μέρα που η μητέρα καθάριζε το σπίτι, μπήκε και στο δωμάτιό του για να το συμμαζέψει. Πραγματικά τρόμαξε με όσα είδε! Αφίσες στον τοίχο με μορφές άγριες. Περιοδικά και βιβλία με περιεχόμενο περίεργο.

–Έλα, Χριστέ και Παναγιά μου, φώναξε, και άρχισε να σταυροκοπιέται. Στο δωμάτιο του παιδιού μου τέτοια περιοδικά και βιβλία!...

Όταν επέστρεψε ο Γιώργος, βρήκε μια κατάλληλη ώρα η μητέρα του και με πολλή καλοσύνη πιάσανε οι δυο τους συζήτηση.

–Παιδί μου, πήγα να συγυρίσω το δωμάτιό σου. Στενοχωρήθηκα με όσα είδα εκεί μέσα. Ακόμα ανησυχώ τις νύχτες που απουσιάζεις. Το ξέρεις καλά ότι μέχρι να επιστρέψεις δεν μπορώ να κλείσω μάτι.

–Μην ανησυχείς, μάνα. Είμαστε μια παρέα που γνωριστήκαμε στον στρατό και πηγαίνουμε σ' ένα βουνό εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όταν υπάρχει πανσέληνος. Μέσα στην ησυχία της νύχτας και κάτω από το φως του φεγγαριού ένας μάς λέει καλά πράγματα. Επικαλείται και διάφορα πνεύματα...

–Στάσου, παιδί μου. Μήπως είναι σατανιστής;

–Και τι πειράζει; πνεύματα είναι και αυτά... Να σου πω τώρα και γιατί έβγαλα το σταυρουδάκι που μου έβαλες στον λαιμό, όταν πήγα στον στρατό και με ρωτούσες μια μέρα γιατί δεν το έχω. Σε μια από αυτές τις νυχτερινές συναντήσεις μάς είπε ο μεγαλύτερος της παρέας ότι δεν χρειάζεται να έχουμε επάνω μας φυλαχτά αγίων και σταυρό, για να χαιρόμαστε καλύτερα αυτές τις συναντήσεις μας...

Τώρα πλέον επαληθεύτηκαν όλοι οι φόβοι της μάνας. Με την καθοδήγηση του καλού της Πνευματικού άρχισε να θωρακίζει το παιδί της με πιο θερμές προσευχές. Βρέθηκε κάποτε και στο προσκύνημα του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο της Μυτιλήνης. Έχει μέσα της ακόμη νωπή την εικόνα την ανάγλυφη του Ταξιάρχη, που έγινε με το αίμα αυτών που σφαγιάστηκαν στο Μοναστήρι. Τον παρακαλεί και τον ικετεύει για το μονάκριβο παιδί της, να το ξεμπλέξει από τη θανατηφόρα παρέα του.

\*\*\*

–Μάνα, απόψε θα καθυστερήσω να επιστρέψω, μην ανησυχείς. Θα πάμε όλη η παρέα βόλτα που σου έλεγα.

Σαν έκλεισε την πόρτα ο Γιώργος, η κυρία Παναγιώτα άναψε το καντηλάκι της και μπροστά στο εικόνισμα του σπιτιού της άρχισε να χτυπάει την πόρτα του ουρανού. Παρακαλεί ιδιαίτερα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Ταξιάρχη, να προστατεύει το βλαστάρι της. «Όπου επισκιάσει η χάρις σου, Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμις. Ου φέρει γάρ τῷ φωτί σου προσμένειν ο πεσών Έωσφόρος». Το επανέλαβε πολλές φορές μαζί με άλλες προσευχές της.

Ο Γιώργος ανηφορίζει στον καθορισμένο λόφο πού είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους τα μέλη της παρέας να συναντηθούν. Ησυχία και ηρεμία βασιλεύει παντού. Σε κάποια στιγμή, καθώς πλησιάζει τους άλλους που ήταν ήδη συγκεντρωμένοι, ακούει τη φωνή του αρχηγού να τον διώχνει:

–«Φύγε, φύγε... Γιατί τον έφερες αυτόν μαζί σου;... Φύγε... φύγε... δεν σε θέλω...»

Προσπάθησε να καταλάβει ο Γιώργος γιατί του μιλάει έτσι. Στην επιμονή του αρχηγού αναγκάστηκε να φύγει, κατέβηκε από τον λόφο, πήρε το αυτοκίνητό του και επέστρεψε νωρίς στο σπίτι.

–Καλώς τον Γιώργο μου, είπε και τον αγκάλιασε η μητέρα του. Κάτσε να φας παιδί μου.

Πριν καλά-καλά βάλει τη μπουκιά στο στόμα του, ο Γιώργος άρχισε τις ερωτήσεις.

–Μάνα, τι έκανες την ώρα που έλειπα;

–Γιατί, παιδί μου, με ρωτάς;

Προσπάθησε ο Γιώργος να της εξηγήσει... Το και το έγινε, της είπε. Η κυρία Παναγιώτα αμέσως κατάλαβε πολλά. Χωρίς περιστροφές του είπε για τους αγγέλους και αρχαγγέλους και για τον αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Ταξιάρχη. Κατόπιν με συγκίνηση του περιέγραψε τις προσευχές και τις παρακλήσεις που κάνει προς τους αγγέλους και μάλιστα στον Ταξιάρχη να τον προστατεύει από τις παγίδες του διαβόλου. Τον προβλημάτισαν όλα αυτά. Είχε δίκαιο η μητέρα του. Τώρα κατάλαβε πού είχε μπλέξει. Άρχισε από κείνη την ώρα να καταλαβαίνει ότι πρέπει να ξεκόψει από την παρέα του.

Γονάτισε η πιστή γυναίκα εκείνο το βράδυ και δακρυσμένη ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά της τον Ταξιάρχη για τη θαυμαστή του επέμβαση και τη σωτηρία του παιδιού της...

\*\*\*

## ΣΥΖΗΤΗΣΗ

*(Επειδή είναι πιθανό, το ενδιαφέρον των παιδιών να στραφεί στο θέμα του σατανισμού και των πονηρών πνευμάτων, να επικεντρώσουμε τη συζήτηση στην ύπαρξη των Αγίων Αγγέλων μας, καθόσον στην επόμενη συνάντηση θα αναφερθούμε στα πονηρά πνεύματα.)*

Με αφορμή, λοιπόν, αυτήν την αληθινή ιστορία, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τον πνευματικό αόρατο κόσμο των Αγίων Αγγέλων, πού μας περιβάλλουν, με βάση την Αγία Γραφή και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Η Εκκλησία μας γιορτάζει ιδιαιτέρως τους αγίους Αγγέλους στις 8 Νοεμβρίου. Επίσης, κάθε Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους.

### 1. Τι είναι οι Άγιοι Άγγελοι, παιδιά; (...)

- ❖ Είναι νοερές, άυλες υπάρξεις, ασώματες.
- ❖ Είναι πνεύματα· δεν έχουν σάρκα και αίμα, όπως εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό, δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή ή ανάπαυση.
- ❖ Είναι αθάνατοι, δεν πεθαίνουν, διότι ο Θεός τους έδωσε τη χάρη αυτή.
- ❖ Είναι ευκίνητοι. Τρέχουν όπως τρέχει η σκέψη, και σε στιγμή χρόνου βρίσκονται εκεί που θα τους διατάξει ο Θεός, εκεί που θέλουν κι εκεί που θα τους καλέσουν οι άνθρωποι σε βοήθεια. Βέβαια δεν είναι πανταχού παρόντες. Πανταχού παρών είναι μόνο ο Θεός.
- ❖ Έχουν σοφία και γνώση ασυγκρίτως ανώτερη απ' αυτή πού έχουν οι άνθρωποι. Γνωρίζουν πάρα πολλά. Δεν είναι όμως παντογνώστες όπως ο Θεός, αφού δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα, ούτε και τα βάθη των καρδιών μας, παρά μόνο τόσα όσα ο Θεός θα τους αποκαλύψει.

### 2. Πότε και πώς δημιουργήθηκαν; (...)

Οι Άγγελοι δημιουργήθηκαν **από τον Θεό, πριν από τον ορατό κόσμο**, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Στο βιβλίο του Ιώβ αναφέρεται ότι: «*ότε εγενήθησαν άστρα, ήνεσάν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου*» (Ιώβ λη' 7). Όταν δημιούργησα τα αναρίθμητα άστρα, οι άγγελοι είδαν με απέραντο θαυμασμό την δημιουργία του υλικού κόσμου και με δοξολόγησαν.

### 3. Γιατί δημιούργησε ο Θεός τούς αγγέλους; Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη από υπηρέτες; (...)

Ο Θεός, παιδιά, είναι «ανενδεής», δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Όλος ο υλικός και πνευματικός κόσμος δεν προσθέτει το παραμικρό στη μακαριότητα και τη δόξα Του, και ούτε

θα του έλειπε τίποτε, αν δεν υπήρχε. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πώς ο Θεός «ανενδεής ὢν αεί, ἐποίησεν ἀγγέλους, ἀρχαγγέλους καὶ τὰς ἄλλας τῶν ἀσωμάτων ουσίας **δι' ἀγαθότητα μόνην**». **Συνεπώς ο πανάγαθος Θεός δημιούργησε τους αγγέλους για τον ίδιο σκοπό που δημιούργησε και τους ανθρώπους: για να τους κάνει συμμετοχούς στη δόξα Του.** Να χαρίσει την αιώνια ευτυχία και τη μακαριότητα και σε άλλα όντα, που ελεύθερα θα θελήσουν να ζήσουν μαζί Του.

#### **4. Ποιο είναι το έργο των αγίων Αγγέλων; (...)**

##### α. Να δοξάζουν τον Θεό.

Μέρα και νύχτα οι Άγγελοι **αισθάνονται ανάγκη και δοκιμάζουν ανέκφραστη χαρά να υμνούν και δοξολογούν τον Θεό**, για τις πάμπολες ευεργεσίες που χαρίζει στον κόσμο και ιδιαίτερα στους ανθρώπους. Αυτό είναι το κύριο έργο των Αγγέλων, η δοξολογία του Θεού. Αυτή η δοξολογία των αγγέλων φανερώθηκε στη γη κατά τη Γέννηση του Χριστού, όταν πλήθος στρατιάς Αγγέλων έψαλλε «Δόξα εν υψίστοις Θεῶ...»

##### β. Να αναγγέλλουν το θέλημα του Θεού και να το εκτελούν με προθυμία.

Στην Αγία Γραφή έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις των Αγγέλων, οι οποίοι μεταφέρουν τις βουλές του Θεού. Πιο χαρακτηριστική, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δηλαδή η είδηση που έφερε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία ότι επρόκειτο να γίνει η Μητέρα του Θεού. Επίσης οι άγγελοι εκτελούν πρόθυμα το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και στην Κυριακή προσευχή, στο «Πάτερ ημών» λέμε «*γεννηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς*». Σέ παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας τη χάρη Σου να εκτελούμε και εμείς στη γη το θέλημά Σου, όπως το εκτελούν οι Άγγελοι στον ουρανό.

##### γ. Να βοηθούν στο έργο της σωτηρίας τών ανθρώπων.

Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι οι Άγγελοι είναι βοηθοί και υπηρέτες μας στο έργο της σωτηρίας μας (Έβρ. α' 14). Και χαίρονται, παιδιά —ναι, χαίρονται!— για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είπε κάποτε ο Χριστός μας ότι χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό, όταν ένας αμαρτωλός μετανοήσει (Λουκ. ιε' 7).

Κάθε Χριστιανός έχει μαζί του, σ' όλη του τη ζωή έναν φύλακα άγγελο. Έρχεται δίπλα μας από την ώρα της Βαπτίσεώς μας και είναι πάντα μαζί μας φύλακας και φρουρός.

Από πόσους, αλήθεια, κινδύνους μας σώζουν καθημερινά χωρίς εμείς να το καταλάβουμε!

Την ώρα που περπατάμε ή καθόμαστε, την ώρα που διαβάζουμε τα μαθήματά μας ή παίζουμε, την ώρα που ταξιδεύουμε, εκείνος βρίσκεται στο πλευρό μας. Μας προστατεύει με ανείπωτη στοργή και αγάπη. Πόσες φορές, αλήθεια, δεν είπαμε: -Πώς δε σκόνταψα! - Αχ, παραλίγο να με χτυπούσε αυτοκίνητο! - Πώς φωτίστηκε το μυαλό μου και έδωσα σωστή απάντηση στον δάσκαλό μου! —Πώς θυμήθηκα αυτό ή εκείνο! - Ευτυχώς κατάλαβα το λάθος μου και ζήτησα συγνώμη!

Και στον πνευματικό αγώνα, μας βοηθούν οι άγγελοι. Μας προφυλάσσουν από τις επιθέσεις των δαιμόνων. Έρχονται χωρίς να τους βλέπουμε και βάζουν σκέψεις αγαθές στον νου μας. Μας παρακινούν και μας λένε: «Μην το κάνεις αυτό, είναι αμαρτία». Ή, «κάνε το καλό, κάνε έργα αγάπης». Ναι, αυτοί μας αποτρέπουν από το κακό και αυτοί μας προτρέπουν να κάνουμε το καλό.

### **5. Πότε φεύγει ο άγγελός μας; (...)**

Φεύγει όταν τον αναγκάζουμε εμείς με τις κακές μας πράξεις. Τότε απομακρύνεται βαθιά λυπημένος. «Όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι κι η αμαρτία τον φύλακα άγγελο από τη ζωή μας» (Μέγας Βασίλειος). Γι' αυτό και είναι ανάγκη να εξομολογούμαστε τακτικά και να παρακαλούμε τον φύλακα άγγελό μας να μην μας εγκαταλείπει.

*(Θα ήταν πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή, να διαβάσουμε σε μετάφραση στα παιδιά την προσευχή προς τον Φύλακα Άγγελο, που περιέχεται στο Μικρό Απόδειπνο)*

### **Ευχή εις τον φύλακα Άγγελο**

Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας (προστάτης) της άθλιας ψυχής μου και της ταλαίπωρης ζωής μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, μήτε να απομακρυνθείς από μένα επειδή δεν συγκρατώ τον εαυτό μου. Μην επιτρέψεις στον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει επάνω μου κατατυραννώντας αυτό το θνητό μου σώμα. Κράτησε το ταλαίπωρο και παράλυτο χέρι μου και οδήγησέ με στην οδό της σωτηρίας. Ναι, άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που είσαι φύλακας και προστάτης της άθλιας ψυχής μου και του άθλιου σώματός μου, συγχώρησέ με για όλα εκείνα με τα οποία σε λύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου και για όσα αμάρτησα τη σημερινή ημέρα. Σκέπασέ με και τούτη τη νύκτα και διαφύλαξέ με από κάθε επήρεια του αντιπάλου διαβόλου, για να μην παροργίσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα. Και συνάμα πρέσβευε για χάρη μου προς τον Κύριο, να με στερεώσει στον θείο φόβο και να με κάνη δούλο άξιο της αγαθότητός του. Αμήν.

### **Παιδιά, σ' έναν τέτοιο καλό φίλο και προστάτη, οφείλουμε:**

- ◆ Την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας! Να τον ευχαριστούμε πολύ τον Θεό, που μας έχει χαρίσει τόσο μεγάλο δώρο, τον φύλακα άγγελό μας!
- ◆ Να υπακούμε σ' αυτόν, όταν μας ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και στην ψυχή μας.
- ◆ Να μην τον λυπούμε, παραβαίνοντας το θέλημα του Θεού, με τη στάση μας, με το περιεχόμενο του νου και της καρδιάς μας (κακές σκέψεις, αμαρτωλές αποφάσεις).

Μία είναι η επιθυμία του αγγέλου μας για εμάς. Να αγαπούμε τον Άγιο Θεό με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας και να υπακούμε στις εντολές Του.