



**Θέμα 2ο: Σάββατο 19 / Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024**

## Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους αποτυπώνεται πολύ όμορφα με μία παραστατική εικόνα που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο των Ψαλμών. Ας ανοίξουμε λοιπόν το Ψαλτήρι για να διαβάσουμε τον 22ο Ψαλμό.

### ΣΥΖΗΤΗΣΗ

*(Τον ψαλμό αυτό θα τον διαβάσουμε ολόκληρο και θα επιμείνουμε στα χαρακτηριστικά του καλού Ποιμένα που περιγράφει).*

#### 1. Ποια εικόνα μας παρουσιάζει ο ψαλμός αυτός; (...)

Την εικόνα του καλού Ποιμένα. Ο καλός Ποιμένας ζωγραφίζεται τόσο ωραία και παραστατικά στον ψαλμό αυτό. Ο καλός βοσκός που με ιδιαίτερες φροντίδες μεριμνά για τα πρόβατά του.

Φανταστείτε έναν βοσκό, πώς παρακολουθεί ακούραστος τα πρόβατά του για να τους εξασφαλίσει άφθονη βοσκή, πώς τα οδηγεί ύστερα σε πηγές δροσερές και σκιερά μέρη για να αναπαυθούν! Χωρίζεται από τον άλλο κόσμο ο βοσκός και ζει με τα πρόβατά του, στην ύπαιθρο και αυτός όπως και εκείνα, να βρέχεται μαζί τους, να κρυώνει μαζί τους, να κουράζεται τη μέρα και να ξαγρυπνά τη νύχτα για να τα προφυλάξει από τον κίνδυνο να τα κατασπαράξουν τα άγρια θηρία.

Αυτή την εικόνα του καλού Ποιμένα μας υπενθυμίζει ο ψαλμός που διαβάσαμε, για να δείξει τη στοργική φροντίδα και την προστασία του Θεού. Διότι ο καλός Ποιμένας δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος το διεκήρυξε στο Ευαγγέλιο: «Εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός» (Ιω. ι' 11).

#### 2. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά του καλού Ποιμένα όπως παρουσιάζονται στον ψαλμό;

α. Το πρώτο μας το σημειώνουν οι στίχοι 1-3. Είναι το ενδιαφέρον Του για τη διατροφή μας, η πρόνοιά Του στο να μας παρέχει ό,τι μας είναι απαραίτητο. «Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐδὲν με υστερήσει».

—**Υλικά ή πνευματικά μας χαρίζει;** Και τα δύο. Φροντίζει για τη σωματική μας ζωή. Για την υγεία, τη συντήρηση, την αύξησή μας. Για ό,τι μας είναι απαραίτητο. «Αὐτῷ μέλει περὶ υμῶν»,

λέει ο απόστολος Πέτρος (Α΄ Πέτρ. ε΄ 7). Και σε Αυτόν χρωστούμε όλα όσα έχουμε στην παρούσα ζωή μας. Αλλά φροντίζει και για τα πνευματικά.

—Ποια είναι αυτά;

- Πνευματική τροφοδοσία: Μας παρέχει ως τροφή το Νόμο Του, το θέλημά Του. Μας χορηγεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας τόσες ευκαιρίες πνευματικού καταρτισμού, με τη θεία Λατρεία, τη μελέτη της Αγίας Γραφής, το κατηχητικό μας. Είναι αληθινά «τόπος χλόης» η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπου μπορούμε να βρούμε όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για την πνευματική μας τροφοδοσία. Και ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια...
- Ορθή καθοδήγηση: Ο Κύριος ως Καλός Ποιμένας μας οδηγεί στον σωστό δρόμο, στον δρόμο της αλήθειας και της αρετής («ωδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης»).

Να λοιπόν η φροντίδα Του...

β. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του καλού ποιμένα ποιο είναι; (...).

Το βρίσκουμε στον στίχο 4: «εάν γάρ και πορευθώ...». Είναι η προστασία Του.

—Πώς φαίνεται η προστασία αυτή; (...)

Εάν κοιτάξουμε τη ζωή μας, θα τη δούμε. Συχνά ο Κύριος μας έχει προστατεύσει. (Τα παιδιά μπορούν να πουν περιστατικά από τη ζωή τους ή που έχουν ακούσει, ιδίως σε επικίνδυνες περιστάσεις).

Και αν ρωτήσουμε και άλλους χριστιανούς, θα μας μιλήσουν και εκείνοι για την προστασία που έχουν δει από τον Κύριό μας. Έρχεται και μας σώζει ο Ίδιος. Στέλνει τους αγγέλους Του για να γίνουν φύλακές μας, δημιουργεί περιστάσεις και γεγονότα μέσω των οποίων μας λυτρώνει είτε από φανερούς είτε από αφανείς κινδύνους. Είτε από σωματικούς είτε από πνευματικούς κινδύνους.

—Αφού έχουμε λοιπόν αυτή την πείρα και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας προστατεύει, ποιο πρέπει να είναι το φρόνημά μας; (...).

Γενναίο και θαρραλέο. Τίποτα ας μη μας φοβίζει. Είναι ο Θεός μαζί μας. Μας χαρίζει μεγάλη και ισχυρή την προστασία Του. Ας μη φοβόμαστε τις δυσκολίες. Ας μη φοβόμαστε τους ανθρώπους. Και μπροστά στον θάνατο αν βρεθούμε, να μείνουμε ατρόμητοι. «Ει ο Θεός υπέρ ημών, τίς καθ' ημών;» (Ρωμ. η΄ 31). Με «πνεύμα δυνάμεως» ας αντιμετωπίζουμε τα πάντα μέσα στη ζωή μας.

γ. Και το τρίτο χαρακτηριστικό;

Παρέχεται στον 5ο στίχο. Είναι η φιλοξενία σε πλούσιο τραπέζι. Έρχεται αμέσως στον νου μας το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η Τράπεζα, αυτό το Ποτήριο. Εκεί ο Κύριος μας φιλοξενεί. Και τι φιλοξενία μας κάνει! Το Σώμα Του και το Αίμα Του μας προσφέρει. Εκεί ο καλός Ποιμένας φθάνει στο ύψιστο σημείο εκδήλωσης της αγάπης και στοργής προς εμάς.

Θυσιάζεται για εμάς. Εφαρμόζεται πλήρως εδώ το Ίω. ι' 11: «Ο ποιμήν ο καλός τήν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν υπὲρ τῶν προβάτων».

Στοργική φροντίδα, προστασία, ασφάλεια, πλούσιες δωρεές... Πόσες είναι οι ευεργεσίες του καλοῦ Ποιμένα προς τα πρόβατά του!

### **3. Το ερώτημα τώρα λοιπόν στρέφεται σ' εμάς: Εμείς ανήκουμε στο ευλογημένο αυτό κοπάδι; Έχουμε τον Κύριο Ποιμένα μας; (...)**

Όσοι έχουμε βαπτιστεί και είμαστε μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανήκουμε στην «ποιμνὴν τοῦ Χριστοῦ» κι ο Κύριος είναι ο Ποιμένας μας. Ωστόσο δεν αρκεί αυτό. Τι πρέπει να προσέχουμε;

α. Να μη φύγουμε ποτέ από το «ευλογημένο μαντρί» της Εκκλησίας μας. Αλλότριες φωνές, αιρετικές διδασκαλίες, άνθρωποι που υπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα έρχονται να μας παραπλανήσουν και να μας απομακρύνουν από την αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Εμείς να μείνουμε σταθεροί χωρίς να κάνουμε επικίνδυνα ανοίγματα...

β. Να παραμένουμε πιστά κι υπάκουα πρόβατα του καλοῦ Ποιμένα. Να αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεοῦ στη ζωή μας και να μην μας παρασύρει η ψεύτικη χαρά της αμαρτίας.

γ. Να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του Καλοῦ Ποιμένα. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι θέλουν να στηρίζονται αποκλειστικά στις δυνάμεις τους και να κανονίζουν μόνοι τους τη ζωή τους. Δεν δέχονται καθοδήγηση από κανέναν. Έτσι παραμένουν ευάλωτοι στους κινδύνους και τους πειρασμούς. Εμείς ας ασφαλίσουμε τη ζωή μας μέσα στο μαντρί της Εκκλησίας. Δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας μας. Είναι ασφάλεια. Είναι το αληθινό μας συμφέρον.

Μέσα στην αγωνία και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου ο λόγος του Θεοῦ που μελετήσαμε σήμερα μας δίνει ελπίδα κι αισιοδοξία. Με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη πρέπει να απευθύνουμε προς τον Κύριο τον ψαλμό αυτό. Και να τον χρησιμοποιούμε συχνά. Όστε στα μάτια της ψυχῆς μας να παρουσιάζεται συχνά η εικόνα του καλοῦ Ποιμένα μας, με τα χαρακτηριστικά της στοργῆς και της αγάπης Του. Θα μας ενισχύει αυτό, θα μας βοηθά να βαδίζουμε σταθερά, να γινόμαστε τα πιστά πρόβατα Εκείνου.

**ΣΥΝΘΗΜΑ: «Κύριος ποιμαίνει με», τίποτα δεν θα μου λείψει!**