



Θέμα 6ο: Σάββατο 16 /Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκτός από τους αγίους Αγγέλους, τους φίλους και προστάτες μας για τους οποίους μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, υπάρχουν και οι πονηροί, οι κακοί άγγελοι, που λέγονται διάβολος και πονηρά πνεύματα.

Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα πονηρά πνεύματα· πώς εμφανίστηκαν στον κόσμο και με ποιον τρόπο ενεργούν στην εποχή μας. Είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για όλα αυτά διότι δυστυχώς στην εποχή μας ο σατανισμός προβάλλεται διαρκώς και προωθείται συστηματικά μέσα από τη μουσική, τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο, ακόμη και μέσα από το χώρο του παιδικού βιβλίου και των παιχνιδιών. Θα αναφερθούμε σε αυτά, όχι για να φοβηθούμε, να τρομάξουμε ή να εντυπωσιαστούμε αλλά για να ενημερωθούμε κατάλληλα και να προστατευθούμε σπλισμένοι με τη χάρη του Θεού.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

-Πώς δημιουργήθηκαν τα πονηρά πνεύματα; Άραγε ο Θεός δημιούργησε τους καλούς και τους κακούς; (...)

Όχι! Ο Θεός έπλασε όλα τα πλάσματά του «καλά λίαν». Στην αρχή όλοι οι άγγελοι ήταν φωτεινοί, ήταν καλοί. Μετά όμως από τη δημιουργία των Αγγέλων έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός: Ένας από τους Αγγέλους, ο λαμπρότερος, ο αρχηγός θα λέγαμε, ολόλαμπρος σαν άστρο της αυγής, γι' αυτό ονομάζεται και Εωσφόρος, συνέλαβε το κακό στη σκέψη του. Δεν του αρκούσε η τιμή που του έκανε ο Θεός να είναι Άγγελος και να δοξάζει τα μεγαλεία του Θεού, όπως και οι άλλοι Άγγελοι.

–Όχι!, είπε, όχι δεύτερος αστήρ, αλλά ήλιος θέλω να γίνω και πάρα πάνω από τον ήλιο, να γίνω κέντρο, και ανεξάρτητο μάλιστα κέντρο από τον Θεό: «Επάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου... ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ» (Ησ. ιδ' 13, 14). Θα γίνω ανώτερος από όλους τους άλλους Αγγέλους. Θα είμαι σαν θεός.

Από τη στιγμή εκείνη ο Εωσφόρος εξέπεσε αστραπιαία από την αγγελική και φωτεινή μεγαλειότητά του. Από Άγγελος φωτός που ήταν, έγινε άγγελος σκότους. Και δεν έφθανε που αποστάτησε αυτός, αλλά συμπαρέσυρε στην ανταρσία κι ένα πλήθος άλλων αγγέλων που αποτέλεσαν έτσι τα πονηρά πνεύματα.

Έτσι ο διάβολος και τα πονηρά πνεύματα κατακύλησαν στην άβυσσο του κακού και από τότε μισούν θανάσιμα και πολεμούν λυσσαλέα τον Θεό και τα έργα του Θεού. Έγιναν οι ασπονδότεροι εχθροί του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπου. Τον κάθε άνθρωπο τον μισούν και νύχτα και ημέρα προσπαθούν να τον βλάψουν ψυχικά και σωματικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τρόπος που πλησίασε ο διάβολος τους πρωτοπλάστους στον Παράδεισο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του φιδιού και τους εξαπάτησε λέγοντάς τους ότι αν έτρωγαν από τον απαγορευμένο καρπό, θα γίνονταν θεοί! Το τραγικό είναι ότι οι Πρωτόπλαστοι τον πίστεψαν και παρέβησαν την εντολή του Θεού με τις γνωστές συνέπειες. Με την παράβαση της εντολής του Θεού άρχισε η περιπέτεια του ανθρώπου, ο οποίος παρέμενε αλυσσοδεμένος από τον διάβολο και την αμαρτία και περίμενε τον Λυτρωτή. Και πράγματι ο Λυτρωτής Χριστός ήλθε και κατέλυσε «τά έργα τοῦ διαβόλου» (Α΄ Ίω. γ΄ 8) με όλη την αναμάρτητη επίγεια ζωή Του, τη Σταυρική Του θυσία και κυρίως, την Ανάστασή Του. Ωστόσο ο διάβολος, ο οποίος γνωρίζει την ήττα του και την καταδίκη που τον περιμένει, συνεχίζει το καταστροφικό του έργο όσο του μένει καιρός, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία οπότε και θα ριχτεί «εις τό πῦρ τό αἰώνιον τό ἠτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ» (Ματθ. κε΄ 41).

Ας συζητήσουμε σήμερα λοιπόν κάποια θέματα γύρω από τον Σατανισμό.

1. Τι είναι ο σατανισμός; (...)

Σατανισμός είναι η σχέση με τον σατανά, τον αντίπαλο και συκοφάντη του Θεού. Είναι όχι απλώς η θεωρητική αποδοχή της ύπαρξής του αλλά η εμπιστοσύνη, η υπακοή, η λατρεία του δαίμονα, με παράλληλη αποστασία από τον ζωντανό και αληθινό Θεό και διαστροφή του θείου λόγου και των εντολών-οδών του Κυρίου. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται σ' αυτόν προσπαθούν να γνωρίσουν τα μεγάλα μυστικά της ζωής και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους για δόξα, χρήμα, δύναμη, κλπ. επικαλούμενοι τη συνεργασία και τη σύμπραξη του σατανά. Ουσιαστικά, η μαγεία — και ο σατανισμός — είναι μια θρησκεία με θεό τον Εωσφόρο και με βασικό πυρήνα την ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει θεός (με τη δαιμονική ενέργεια βέβαια γι' αυτούς).

2. Ποιους τρόπους χρησιμοποιεί ο σατανισμός για να προσεγγίσει τους ανθρώπους και μάλιστα τα παιδιά και τους νέους; (...)

Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο απ' αυτά με τα οποία έρχεται σ' επαφή η νέα γενιά, που να μην έχει επιχειρηθεί να αλλοιωθεί από τον αποκρυφισμό και τον νεοσατανισμό, όσο κι αν αυτό μας φαίνεται παράξενο. Ποια είναι αυτά; Παιχνίδια κάθε είδους και κυρίως τα ηλεκτρονικά, το παιδικό βιβλίο, η μουσική, οι κινηματογραφικές ταινίες κτλ.

3. Όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά τους νέους και πώς ακριβώς; (...)

α. απώλεια της αίσθησης του ωραίου, του καλού, του αγγελικού, του θείου και εθισμός στο απαίσιο και το αποκρουστικό

Όλες οι αποκρουστικές φιγούρες του κακού προβάλλονται ως συμπαθείς, χαριτωμένες, με χιούμορ και... πολλή πλάκα! και το σπουδαιότερο· πολύ πρόθυμες για να βοηθήσουν!

β. εξοικείωση - ταύτιση με τον αποτρόπαιο σατανικό κόσμο, τα σύμβολα και τα μηνύματα

Μέσα από πολλές ταινίες και παιχνίδια γίνεται μεθοδευμένη διακήρυξη πως το σκοτάδι και η κόλαση δεν είναι κακά! Αν σκεφθεί κανείς πόσες φορές ένας νέος άνθρωπος συναντά μέσα από τέτοιου είδους ταινίες και μουσικές τα δαιμονικά σύμβολα και συνθήματα τον αριθμό 666, τα αντίστροφα και υποσυνείδητα μηνύματα, τότε καταλαβαίνουμε την πλύση εγκεφάλου που υφίσταται από τον σατανισμό και πώς σιγά-σιγά τον συνηθίζει!

γ. καλλιέργεια του φόβου και των αρνητικών συναισθημάτων

Ακόμη κι αν το καλό τελικά δικαιώνεται επειδή αυτό ζητά μία παιδική ψυχή, όμως το κακό είναι εκείνο που μένει, γιατί αυτό προβάλλεται υπερβολικά και με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο μάλιστα. Έτσι τα παιδιά φορτίζονται με αρνητικά συναισθήματα ή και φοβίες για το κακό που αισθάνονται αδύναμα να αντιμετωπίσουν!

δ. έντεχνη υποβάθμιση και διαστρέβλωση της έννοιας του καλού με σκοπό την εξύψωση και την προβολή του κακού!

Με την συνεχή έκθεσή τους σ' αυτό το περιεχόμενο τα παιδιά δυσκολεύονται να διακρίνουν το καλό απ' το κακό! Στις ταινίες με μάγους δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τελικά ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό, γιατί καλό είναι ό,τι έχει σχέση με την «καλή μαγεία» και κακό ό,τι έχει σχέση με την «κακή μαγεία».

Παράλληλα πολλές ταινίες θρίλερ αλλά και πλήθος παιχνιδιών φθάνουν να καταλήγουν πως το καλό δεν νικά πια πάντοτε το κακό! Το κακό μένει ακόμη και ατιμώρητο! Τα παιδιά δέχονται με ικανοποίηση αυτή την κατάληξη, γιατί κατορθώνουν να μην τιμωρηθούν, όπως αυτά, στην παραμικρή τους αταξία! Έτσι ο σατανάς περνά το αποτρόπαιο μήνυμα πως είναι ψέμα η τιμωρία του κακού και η αιώνια καταδίκη του.

Με όλα αυτά αρχίζει να επικρατεί στο παιδί μία αντιστροφή των πραγμάτων μέσα του· δηλαδή μία συμπάθεια για το κακό και μία αντιπάθεια προς το καλό. Μία έλξη προς το αποκρουστικό και μία απώθηση προς ό,τι όμορφο, ειρηνικό και άγιο.

4. Πώς θα προφυλαχθούμε από το σύγχρονο αυτό ρεύμα του νεοσατανισμού; (...)

α) να μην έχουμε αυτοπεποίθηση

Είναι πολύ επικίνδυνο να διαβάζουμε βιβλία ή να παίζουμε παιχνίδια, πίσω από τα οποία κρύβεται ο διάβολος και συνεπώς ο θάνατος. Ας μη μας παρασύρει η περιέργεια ή τα εντυπωσιακά «γραφικά» ή ό,τι άλλο. Ποτέ, ούτε γι' αστείο, να μην κάνουμε πειράματα με μαγικές τελετές κλπ. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά. Δεν επιτρέπεται να παίζουμε με τον διάβολο. Υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούμε.

β) Ευθύνη για τα μικρότερα αδέρφια μας

Αν έχουμε μικρότερα αδέρφια ή συναντούμε παιδιά συγγενών και φίλων, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα προστατεύσουμε. Να τους αγοράζουμε κατάλληλα δώρα και να εποπτεύουμε τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν. Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία ας αναλάβουμε να τους ενημερώσουμε και να τους εξηγήσουμε τους κινδύνους. Εννοείται βέβαια ότι αυτό που ζητούμε από τα αδέρφια μας το εφαρμόζουμε πρώτοι εμείς.

γ) να πετάξουμε στα σκουπίδια ό,τι ύποπτο και βλαβερό

Εφόσον γνωρίζουμε ότι αυτό που ήρθε στα χέρια μας είναι ύποπτο και βλαβερό, έχουμε χρέος αμέσως να το πετάξουμε! Ο απόστολος Παύλος μάς τονίζει: «μη συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάριοις τοῦ σκότους» (Ἐφεσ. ε' 11), δηλαδή μη μετέχετε στα έργα του σκότους που δεν φέρνουν κανένα ωφέλιμο καρπό. και ακόμη «μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ» (Ἐφεσ. δ' 27), δηλαδή μη δίνετε καμιά αφορμή στον διάβολο να επεμβαίνει στη ζωή σας.

Ας θυμηθούμε το παράδειγμα των χριστιανών της Εφέσου. Όταν ο απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Έφεσο, βρήκε τους ανθρώπους εκεί να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα πνεύματα και τα μάγια. Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον είχαν επηρεαστεί και πολλοί χριστιανοί. Όταν όμως με θαυμαστό σημείο φανερώθηκε η δύναμη του ονόματος του Κυρίου Ιησού τον Οποῖο κήρυττε ο απόστολος Παύλος, τότε πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και εξομολογούνταν και ομολογούσαν δημόσια ότι είχαν ασχοληθεί με τις μαγικές τέχνες. Και το πιο εντυπωσιακό: έφερναν μαζί τους τα μαγικά βιβλία και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία των βιβλίων αυτών που κάηκαν, και βρήκαν ότι το συνολικό ποσό έφθανε τα 50.000 ασημένια νομίσματα (Πράξ. ιθ' 13-20).

Είναι χαρακτηριστική και η μαρτυρία ενός ειδικού επί του θέματος, του John Todd: «Δεν υπάρχει ούτε ένας μάγος ή μουσικός, που μπόρεσε να γνωρίσει τον Χριστό χωρίς προηγουμένως να έχει καταστρέψει όλους τους δίσκους που έχει στην κατοχή του, και χωρίς να κόψει όλους τους δεσμούς με τη μαγεία».

δ) να έχουμε πίστη στη δύναμη του αληθινού Θεού

Είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Κυρίου και Θεού μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του κατανίκησε και συνέτριψε τη δύναμη του διαβόλου. Κι εμείς λοιπόν με τη δύναμη του Σταυρού γινόμαστε ακατανίκητοι. Καμιά επίδραση δεν μπορεί να έχει επάνω μας ο σατανισμός και η μαγεία, αν δεν το θέλουμε. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει: «άντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν»· αντισταθείτε Στο διάβολο κι εκείνος θα φύγει μακριά σας (Ίακ. δ' 7). Λέει χαρακτηριστικά κι ο ιερός Χρυσόστομος: «Ας έρθουν όλοι οι μάγοι. Δεν μπορούν να με βλάψουν γιατί πιστεύω στον Χριστό». Συνεπώς, όποιος πιστεύει ακράδαντα στον Κύριο των Δυνάμεων, όποιος είναι δεμένος με την Εκκλησία του Χριστού και μετέχει στα ιερά Μυστήρια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα μας δίνει κι ο ευαγγελιστής Ιωάννης: Μη φοβάστε, μας λέει: «μείζων έστιν ό έν ὑμῖν ἢ ό έν τῷ κόσμῳ». Είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος, δυνατότερος, παντοδύναμος ο Χριστός που είναι μέσα μας από το διάβολο που ενεργεί μέσα στον κόσμο (Α' Ιωάν. δ' 4).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Λένε για τις αντιλόπες ότι αρκεί και μόνο το θρόισμα του χορταριού, να τις κάνει να απομακρυνθούν αμέσως απ' τον τόπο αυτό, γιατί το εκλαμβάνουν ως σημείο ύπαρξης του λιονταριού, που κρυμμένο εκεί κοντά είναι έτοιμο να τους επιτεθεί. Σε τέτοια αξιοθαύμαστη ετοιμότητα βρίσκονται. Κι εμείς λοιπόν ας προσέχουμε πολύ διότι ο εχθρός διάβολος «ώς λέων ώρυσόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη»· σαν λιοντάρι που βρυχάται περπατά με μανία και αναζητά κάποιον να απομακρύνει από την πίστη, για να τον καταβροχθίσει. Προσοχή λοιπόν! Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι μας επιτίθεται, ας απομακρυνόμαστε αμέσως! Ας προσέχουμε την ψυχή μας. Ας προσπαθούμε να συνδεόμαστε όλο και στενότερα με τη ζωή της Εκκλησίας και τότε η χάρις του Θεού θα μας προφυλάσσει από πολλούς και ποικίλους κινδύνους, ορατούς και αοράτους.