



(Εγκύκλιος 199η)

Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

ΚΑΛΗ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

«Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάση τῇ μνεΐα ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάση δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, πεποιθῶς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Φιλιπ. α΄, 2-6).

Μὲ τοὺς λόγους αὐτούς, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαιρετίζει τοὺς πρώτους χριστιανοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Εὐχεται νὰ τοὺς ἐπισκιάζει ἡ χάρις καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ὁμολογεῖ ὅτι ἀναπέμπει εὐχαριστίες στὸν Θεὸ κάθε φορὰ πὺ τοὺς ἐνθυμεῖται καὶ σὲ κάθε του προσευχῇ μὲ χαρὰ ἰκετεύει γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν πρόδό τους. Εὐχαριστεῖ ἐπίσης τὸ Θεὸ γιὰ τὴ συμμετοχὴ τους στὸ ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐκφράζει

τὴ βεβαιότητα, ὅτι ὁ Θεὸς ποὺ ἄρχισε τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς σωτηρίας τους, Αὐτὸς καὶ θὰ τὸ φέρει εἰς πέρας, μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τοὺς λόγους αὐτοὺς ἐπιτρέψτε μου δοξολογικὰ ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ἐξομολογητικὰ νὰ ἐπαναλάβω κι ἐγὼ ὡς ὁ Ἐπίσκοπός σας, στὸ πλαίσιο τῆς πνευματικῆς μου εὐθύνης, μὲ τὴ φετινὴ ἑορταστικὴ ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως πενήντα χρόνων ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἐκφραζόμενη καὶ μέσω ἱστορικῶν συγκυριῶν, εὐδόκησε τὴν 16^η Μαΐου τοῦ 1974 νὰ ἰδρυθεῖ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας ποὺ περιλαμβάνει τὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτικὴ, γεωγραφικὲς περιοχὲς ποὺ ἀνῆκαν τότε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος. Εὐλογία μεγάλη ἀπετέλεσε ἡ ἐκλογή τοῦ ἱεροπρεποῦς, εὐγενοῦς καὶ φιλακολούθου πρώτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Ἀγαθονίκου, ὁ ὁποῖος ἐποίμανε θεοφιλῶς τὸ γεώργιον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ μιᾷ ὀλόκληρῃ τριακονταετία (1974-2004). Ἐκτοτε, ἐλέω Θεοῦ στὴν ταπεινότητά μου ἀνετέθη *«ὁ τόπος τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς»*, μὲ τὴ χάρη δὲ τοῦ Κυρίου μας συμπληρώνεται φέτος μιᾷ ἀκόμη εἰκοσαετία (2004-2024).

Ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας γενικότερα, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς πεντηκονταετίας εἰδικά, εἶναι διδακτικότερη, καθὼς μᾶς παρέχει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε τοὺς καρποὺς τῶν κόπων, τοῦ μόχθου καὶ τῆς πίστεως τῶν προηγηθέντων. Ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης σὲ ὅσους ἐκοπίασαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.

Σταθμοὶ στὴν πεντηκονταετῆ πορεία τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἡ ἀνέγερση τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνημάτων Ἀναστάσεως Χριστοῦ Σπάτων, τὸ ὁποῖο στέγασε τὴν ἔδρα τῆς Μητροπόλεως ἐπὶ 15ετία (1982-1997), ἡ ἀνέγερση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου στὰ Σπάτα, ἡ ἰδρυση καὶ ἐκ θεμελίων ἀναστήλωση τοῦ Ἐπισκοπείου στὸ Λαύριο, οἱ χειροτονίες ἑκατοντάδος καὶ πλέον ἱερέων καὶ διακόνων, ἡ ἀνέγερση καὶ ὁ καθαγιασμὸς πλήθους Ἱερῶν Ναῶν, ἡ ἰδρυση 35 νέων Ἐνοριῶν καὶ 10 Ἱερῶν Μονῶν.

Στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας ὀφείλουμε νὰ σταθοῦμε στὴν ἰδρυση τοῦ Γηροκομείου «Ἡ Ἀνάστασις» καὶ τῆς Πρότυπης Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «Γαλιλαία», ἐνῶ σὲ αὐτὸν τῶν ἐνοριακῶν δράσεων εἶναι ἄξια ἀναφορᾶς ἡ ἀνέγερση καὶ εὐρυθμὴ λειτουργία πνευματικῶν κέντρων, ἐστιῶν ποιμαντικῆς καὶ φιλανθρωπικῆς διακονίας καὶ ὁ συντονισμὸς νεανικῶν κατηχητικῶν πρωτοβουλιῶν.

Αὐτὲς ἀλλὰ καὶ ἄλλες πολλὲς προσπάθειες δὲν περνοῦν ἀπαρατήρητες, γιατί εἶναι μέρος πλέον τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς καὶ ἱστορίας. Ἡ μελέτη τους λοιπὸν καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη ἀποτελοῦν ἕνασμα γιὰ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἀπα-

ραίτητου πνευματικοῦ ὑποβάθρου γιὰ τὴν πορεία τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν ἐπόμενη πεντηκονταετία. Στηριζόμενοι στὶς προσπάθειές τους, συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα ἔχοντας τὴ μεγάλη εὐθύνη ἐνώπιον τῶν ἐπομένων γενεῶν, ἐνώπιον τῆς ἱστορίας καὶ κυρίως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Στοὺς χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κάθε πενήντα ἔτη, ἀκολουθοῦσε ἓνα πὸ ὀνομαζόταν Ἴωβηλαῖο, σύμφωνα δὲ μὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ βιβλίου τοῦ Λευιτικοῦ «*διαγγελεῖτε σάλπιγγι ἐν πάσῃ τῇ γῆ ὑμῶν καὶ ἀγιάσετε τὸ ἔτος τὸν πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸν*» (Λευιτ. κε΄, 9-10), ὀλόκληρο ἐκεῖνο τὸ ἔτος ἦταν ἀφιερωμένο στὸ Θεὸ καὶ ἐορταζόταν μὲ ιδιαίτερη λαμπρότητα καὶ ποικίλες ἐκδηλώσεις.

Καθὼς λοιπὸν κι ἐμεῖς φέτος γιορτάζουμε τὸ Ἴωβηλαῖο τῆς Μητροπόλεως μας, μὲ τὸ πνεῦμα ὅμως τῆς χάριτος τῆς Καινῆς Διαθήκης, πρωτίστως μὲν «*εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι*» (Κολ. α΄ 3), εὐλογοῦμε ἐσᾶς τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ καλοῦμε ὅλους σὲ ἀνανέωση πνευματικῶν ἀποφάσεων καὶ ἀγῶνος ἀγιασμοῦ, μὲ χαρὰ δὲ σᾶς προτρέπουμε νὰ συμμετάσχετε πρόθυμα στὶς ποικίλες λατρευτικὲς καὶ πνευματικὲς ἐκδηλώσεις, πὸ γιὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ προγραμματίζονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, τὶς κατὰ τόπους ἐνορίες καὶ συνεργαζόμενους φορεῖς τῆς Ἐπαρχίας μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ, τῷ Σωτῆρι ἡμῶν, ἀγάπης,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

[dkpdf-button]