

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Εκδημία Αρχιμ. Εφραίμ Παππά
18.6.2024**



Την Τρίτη 18 Ιουνίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον αιφνιδίως, σε ηλικία 54 ετών ο κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Δημοσθ. Παππάς.

Ο μακαριστός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και αποφοίτησε από το τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών. Με την εντολή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ (†1998) χειροτονήθηκε διάκονος στις 2 Οκτωβρίου 1994 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιο (†2005). Στις 8 Φεβρουαρίου 1997 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος υπό του Επισκόπου Διαυλείας και νυν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνού. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου και το 2003 του ανατέθηκε η διακονία της Πνευματικής Πατρότητας.

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή υπηρέτησε στους Ιερούς Ναούς Αγίας Τριάδος Χολαργού (1997-1999) και Αγίων Αποστόλων Βριλησίων (1999-2006).

Ακολούθως, μετατέθηκε στην Μητρόπολη μας και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλυβίων (2006-2021), όπου υπηρέτησε ως Προϊστάμενος και Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλυβίων το απόγευμα της Τρίτης 18 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, με τη συμμετοχή κληρικών της

Μητροπόλεως μας. Ακολούθως και αφού τελέσθηκε τρισάγιο υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Αντωνίου, η σορός του μεταστάντος μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, αδελφός της οποίας υπήρξε ο π. Εφραίμ, όπου και ετάφη.

Ας έχουμε την ευχή του!

[dkpdf-button]